

894

ΕΨΙΛΟΝ 01.06.08

ΜΗΝ ΨΩΝΙΖΕΤΕ
ΑΠΟ... ΣΒΕΡΚΟ
ΕΙΜΑΣΤΕ, ΛΕΝΕ,
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. ΕΔΩ
ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΜΑΣ,
ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ
ΛΥΝΕΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ.

ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ
ΤΙ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΗΣ
«ΜΗΔΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΠΟΥ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ.

MICK COOPER
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΜ,
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΜΕ
ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ:
ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ!

ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΗΣ
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ
ΤΣΑΠΕΣ, ΦΤΥΑΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΥΣ,
ΕΦΟΡΜΟΥΝ ΝΥΧΤΑ ΣΕ
ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΠΕΡΝΟΥΝ.
ΑΥΤΑ, ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ...



Χωρίς Οξυγόνο.

Υπάρχουν πολλές εικόνες καμένων δασών που θα μπορούσαν να σου "κόψουν" την ανάσα. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο ασφυκτική. Δεν έχεις παρά να σκεφτείς πως θα ένιωθες αν σου τελείωνε το οξυγόνο. Το σκέφτηκες; Κάνε κάτι.



Οι αντάρτες της κηπουρικής

«Εύφορη» αντίσταση στην γκρίζα ζωή

Δρουν τη νύχτα τάχιστα και εξαφανίζονται όσο αιφνίδια εμφανίστηκαν. «Οπλα» τους, η τσάπα και το φτυάρι· και πολεμοφόδια τους, σπόροι, βολβοί, φυτά και δέντρα που μεταμορφώνουν ένα εγκαταλειμμένο οικόπεδο σε όαση καθαρού αέρα μες στις μολυσμένες πόλεις του πλανήτη. Είναι οι νέοι αντάρτες των πόλεων, που (με σύνθημα «απελευθέρωσε τον κήπο που έχεις μέσα σου») προσπαθούν να κάνουν τη ζωή μας να... ανθίσει.

ΚΕΙΜΕΝΟ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΖΟΥ
(pantzou@enet.gr)

Φ. | NICK CUNARD /EYEVINE/WWW.ILM.GR

«Ο κοινωνικός κήπος επιτρέπει στους πολίτες να δώσουν απάντηση στην κλιματική αλλαγή, στα ακριβά τρόφιμα, στην απανθρωπία. Είναι μια κοινωνική, πολιτική και οικολογική πρόταση που μιλά για αλληλεγγύη και αντίτιθεται στο σύστημα που καταστρέφει το περιβάλλον, αλλά και τον κοινωνικό ιστό».



Οι αντάρτες της κηπουρικής

Kαλώς ήρθατε στην παράδοινη υφήλιο των «ανταρτών της κηπουρικής», στον μυστικό κόσμο των καταληψιών παραμελημένων δημόσιων εκτάσεων, των ανθοκόμων πολυσύχναστων λεωφόρων, των μπουχτισμένων από τα καυσαέρια και τους ρύπους. Ανώνυμοι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και οργανώνουν «πράσινες επιδρομές», σκορπώντας βραδυφλεγίες βόμβες, οι οποίες σε λίγο διάστημα μπουμπουκιάζουν, ανθίζουν και αλλάζουν την όψη της πόλης και τις σχέσεις των πολιτών με τη φύση, με το αστικό περιβάλλον και με την ίδια την κοινότητά τους.

Ο Ρίτσαρντ Ρέινολντς δεν είχε ιδέα για όλα αυτά όταν, πριν από τέσσερα χρόνια, αποφάσισε να καθαρίσει ένα βράδυ το διπλανό του οικόπεδο («με την ψυχή στο στόμα, καθώς δεν ήξερα τι μπορεί να φανταζόταν η αστυνομία αν μ' έπιαναν να σκάβω σε ξένη γη»), μεταμορφώνοντάς το σε έναν μικρό κήπο. Σήμερα, με μια παρέα 10 φίλων αποτελούν τον πυρήνα των «βρετανών ανταρτών της κηπουρικής» και οργάνωνυν κυριολεκτικά την πόλη τις νύχτες, δημιουργώντας κήπους που, στη συνέχεια, φροντίζουν εθελοντές της κάθε γειτονιάς. Υπό το βλέμμα των αμήχανων αστυνομικών, που δεν ξέρουν πώς να τους αντιμετωπίσουν, το BBC τούς μαγνητοσκόπησε ενώρα δουλειάς, ο Αλ Γκορ τους επαίνεσε πέρυσι από τηλεοράσεως, ενώ το website τους (www.guerrillagardening.org)



Ο Ρίτσαρντ Ρέινολντς (αριστερά) ήταν ο πρώτος που πριν από 4 χρόνια μετέτρεψε το διπλανό του οικόπεδο σε μικρό κήπο. Σήμερα ο ίδιος με δέκα φίλους του αποτελούν τον πυρήνα των «βρετανών ανταρτών της κηπουρικής» και οργάνων την πόλη τις νύχτες, δημιουργώντας κήπους. Φυτεύουν λουλούδια, αρωματικά, κάποιες φορές και εδώδιμους καρπούς, έτοιμους να καταναλωθούν από τους πολίτες.



φ. | REUTERS/APERION PHOTOS



αποτελεί και «τόπο συνάντησης» πολλών ανάλογων κινημάτων από όλο τον πλανήτη.

«Φυτεύουμε λουλούδια, αρωματικά, κάποιες φορές και εδώδιμους καρπούς έτοιμους να καταναλωθούν από τους πολίτες. Και συγχρόνως στέλνουμε ένα μήνυμα για τη χρήση της γης, για τη συλλογική δράση, για κοινές πρωτοβουλίες. Αν σώζουμε τον κόσμο;» επαναλαμβάνει την ερώτησή μου σκεφτικός ο (διαφημιστής το πρώτο και αντάρτης το βράδυ) Ρίτσαρντ. «Δεν νομίζω ότι τον σώζουμε, αλλά σίγουρα βελτιώνουμε το περιβάλλον και ανοίγουμε δρόμο». Ο Ρίτσαρντ δεν ήξερε –όταν ονόμαζε έτσι την ομάδα του– ότι το «πράσινο αντάρτικο» ήταν μια παλιά ιδέα, λέει στο βιβλίο του (που μόλις κυκλοφόρησε στην Αγγλία) «Περί ανταρτών κηπουρικής: Εγχειρίδιο για μια κηπουρική χωρίς σύνορα».

Τον όρο είχε επινοήσει η Λιζ Κρίστι όταν, στα 1973, με τους Green Guerrillas φίλους

της μετέτρεψαν έναν σκουπιδότοπο της Ν. Υόρκης σε κήπο ανοιχτό για όλη την κοινότητα. Τριάντα πέντε χρόνια αργότερα, εθελοντές συνεχίζουν να τον φροντίζουν, ενώ βοηθούν τους πολίτες να δημιουργήσουν βοτανικούς κήπους, πάρκα και αστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Σήμερα η ομάδα είναι μια ισχυρή ΜΚΟ που έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 600 κοινωνικών κήπων. Στάθηκε δε πηγή έμπνευσης για ένα αναδυόμενο παγκόσμιο κίνημα που μάχεται κατά της περιβαλλοντικής υποβάθμισης των πόλεων, υποσχόμενο να τις μετατρέψει σε πράσινες οάσεις και συχνά σε τόπους παραγωγής τροφίμων για τους φτωχότερους των πολιτών τους.

Σ' αυτό που καθιερώθηκε να ονομάζεται «αντάρτικο της κηπουρικής» υπάρχει χώρος για όλους: λάτρεις των λουλουδιών, του εξανθρωπισμού των πόλεων, του πολιτικού ακτι-